

Det er jul, det er cool

*Tekst: MC Einar
Melodi: MC Einar*

Det skete i de dage i november engang,
at de første kataloger satte hyggen i gang.

Det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst.
Det er julebal i Nisseland, familiernes fest.
Med fornøjet glimt i øjet, trækker folk i vintertøjet,
til den årlige folkevandring op og ned af Strøjet.
Der bli'r handlet pakket ind, og der bli'r købt og solgt,
tøsne snot i næsen det er pissekoldt.
Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne;
men det' er da klart at så'n en sag kommer bag på DSB.
Intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikker på;
men ved den første rim på sporet går møllen i stå.
Folk de tripper, skælder ud, ser på deres ure,
og sparker efter invalide, ynkelige duer.
Der er intet man kan gøre og de sure buschauffører,
gør det svært at praktisere julehumøret.
"Gå så tilbage, for helvede," råber stodderen hæst.
Men det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst.

Det jul, det cool, graner lirekasser,
der er mænd, der sælger juletræer på alle åbne pladser.
12 bevægelige nisser og en sort mekanisk kat
i et vindue ud mod Strøjet trækker flere tusind watt.
Kulørte gave pakker i kulørte juleposer,
selv i Bilka, Irma og alle landets Brugser,
er der ægte julestemning og gratis brunekager,
der er hylde fyldt med hygge, der er hygge på lager,
og hos damerne i Illum kan man få det som man vil,
"Kontant eller på konto, hr.? Skal prisen dækkes til?"
De smiler og er flinke, mest til fruene i minker
og gi'r gode råd om alt fra sexet undertøj til sminker,
og vi andre fattig røve, kan gå i Dalle Valle,
der er damerne så flinke, at de smiler pænt til alle.
Der er masser tøj i kasser, der helt sikker passer.
Det jul, det cool, graner lirekasser.

Det jul, det cool, kig dig lidt omkring,
15.000 mennesker i Magazin.
De har våde lædersko, de har halstørklæder på,
og de har overfrakker, gave, pakker, masser de
skal nå;
men de hygger sig selvfølgelig gør de det,
plastikstjerner, plastikgran og plastiksne.
Sætter stemning i systemer, det så nemt og nul
problem,
og kød blot julestuens julesæt med fire fine
cremer,
eller sukkerkrukker, pyntedukker, pænt mondænt
og ganske smukt
og søde sæt proptrækker, glas og øloplukker.
Fra en skjult højtaler installation
"Et barn er født i Betlehem" i
Hammodogelversion,
vi traditionsbundne folk i traditionernes land,
så vi hygger os li' så fint vi kan,
og særlig uundværlig det er Magasin.
Det jul, det cool kig dig lidt omkring.

(Højtaler lyde, som slutter med "Jamen du
godeste er det allerede")
jul, det cool sikke tiden den går,
der er intet lavet om siden sidste år,
det de samme ting vi spiser ,det de samme ting vi
laver,
det de samme ting i TV, det de samme julegaver,
samme penge problemer det dyrt og hårdt,
udelukkende overtrukne kontokort.
Overflod og fråds med familie og med venner,
samvittigheden klares med en Ulandskalender.
Det er julefrokost tid traditionsspilleri,
spritkørsel, utroskab og madsvineri,
vi har prøvet det før vi ved præsis hvad der sker,
slankekur i januar og alt det der,
det et slid; men der er lang tid til næste år.
Det jul, det cool sikke tiden den går.

Jeg drømmer om en hvid sandstrand, og
palmetræer og ????????, så vil jeg fejre julen ved
swimmingpoolen langt bort fra sne og juletræer.

